

coronawandeling · 2 km

Niet aanraken alsjeblieft

Corona
proof

In de stad Buren,
op zich een gedicht,
wordt de blik op
corona gericht.

Honderd gedichten
vormen het spoor
van een heel vreemde wereld,
die even bevroor.

Bij ramen en muren
sta je eventjes stil
bij een wereld die niemand,
die niemand meer wil.



A. Vliet
©2020

met
100
corona-
gedichten



Maak van 1 september t/m 31 december 2020 dé corona-wandeling en aanschouw alle gedichten uit 'Niet aanraken alsjeblieft' van Fred Eggink. Struin door de straten van historisch Buren (GLD) en kijk terug op de eerste 100 coronadagen.

In de historische binnenstad van
Buren kun je vanaf 1 september
een bijzondere wandeling maken.

Naar aanleiding van de bundel
'Niet aanraken alsjeblieft', waarin
Fred Eggink de eerste honderd
coronadagen beschrijft, zijn
alle honderd gedichten in de
fraaie binnenstad te zien. Jonge
geschiedenis ingepast in de toch al
rijke geschiedenis van de stad.

Een wandeling door de oude straten van Buren, van de pauzestand in de bloesemtijd tot de coronacoup, van het lege schoolplein tot de dame die boos wordt omdat ze geen zegels in de supermarkt kan krijgen. Rechtsaf naar de opening van de terrassen, richting de persconferentie. Voor alle duidelijkheid: het is een tocht met vooral hoop en humor in een bizarre werkelijkheid.

Zowel de bundel als de wandeling is een initiatief van Stichting BurenToenTheater, die om de drie jaar een grote historische theatervoorstelling in de stad organiseert.

Dit initiatief is
mede mogelijk
gemaakt door:



RIVIERENLAND
BUREAU VOOR TOERISME



De bundel 'Niet aanraken alsjeblieft' is geschreven door Fred Eggink en voorzien van prachtige illustraties door Arie van Vliet. Het boek is voor € 15,- te koop bij Restaurant de Prins, startpunt van de wandeling, of te bestellen via coronawandeling.nl (€ 2,50 verzendkosten).

Van elke verkochte bundel gaat € 5,- naar een project ten behoeve van de intensive care afdeling van Ziekenhuis Rivierenland in Tiel.

Plattegrond

01 sep - 31 dec 2020



Wandelwijzer. Wandel wijzer.

- 1 Op 1,5 meter van elkaar de gedichten lezen;
- 2 Niet wandelen met andere personen als u verkouden bent;
- 3 Mocht u onverhoopt in de lach schieten: breng uw elleboog naar uw mond;
- 4 Niezen uitsluitend op minimaal 1,5 meter van andere wandelaars;
- 5 Mochten er onverhoopt emoties loskomen: houd uw tranen in of vang ze op;

- 6 Gelieve de gedichtjes niet hardop voor te lezen;
- 7 Zorg dat uw veters goed gestrikt zijn;
- 8 Op een terras in de stad iets consumeren wordt aangeraden maar houd afstand;
- 9 Parkeer uw auto niet in de binnenstad, maar op het parkeerterrein bij de rotonde langs de N834, daar is ook het startpunt van de coronawandeling;
Veel wandel- en leesplezier!

A Toeristen Informatiepunt
B Anjo Beelden in brons
C De Kaarsenmakerij
D Locatie voormalig Kasteel & Joodse begraafplaats
E Goede Buren ☕🍴

F Buitenhuis Buren
G De Hofhouding ☕🍴
H De Baron van Buren ☕🍴
I De Prins ☕🍴
J De Pannekoekenbakker ☕🍴
K Maximaal ☕🍴

L Wok-Cafetaria de Buren ☕🍴
M 't Koopmanshuys (Jakubowski & Vlasblom / Villa Muze / Chateau Lokaal / Thérèse Blok)
N De Rode Held
O World of Chocolate ☕

P Koffie & Kunst ☕
Q Galerie de Paauw
R Echte Bakker Walderveen
S Slagerij Knobbout
T Het Koolwitje
U DO & CO

V De Verleiding
W Galerie Moen
X BrilZ
Y Petit Point
Z De Kamer van Buren
V Verkooppunt dichtbundel
83 Gedichtnummers

Corona
proof

Voor meer informatie over de coronawandeling en de achtergronden van het bijzondere project: coronawandeling.nl